



Op **dinsdagochtend 1 april** van 10.00 tot 12.00 uur schenken we weer een **Bakkie Troost** voor nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan kanker.

Praten over het verlies van een dierbare kan in het Inloophuis ook op een meer informele wijze.

Onder het genot van een kopje koffie of thee praten we dit keer over de volgende vraag:  
Kunnen gedichten en foto's ook troost geven?



*Als je van plan bent om te komen is het fijn als je een foto of gedicht mee wil nemen.*

*Joke en Pnina zullen het gesprek begeleiden.*

*Je bent van harte welkom, wel vragen we je om je van tevoren aan te melden.*

*[Communicatie@inloophuisdeboei.nl](mailto:Communicatie@inloophuisdeboei.nl)*

*Eigen bijdrage: € 5,*